

Winter wildernis week

Een winteravontuur met vier nachten in de wildernis van Zweeds Lapland en veel winteractiviteiten. Hondensleeën, sneeuwschoenwandelen, langlaufen, ijsvissen en overnachten in wildernishutten.

Dag 1. Zondag, aankomst - we pikken je op aan de luchthaven of treinstation in Kiruna of Gällivare, en brengen jullie naar jullie gezellige verblijfplaats. Bij het avondmaal bespreken we in detail het verloop van de komende week.

Dag 2. Maandag, hondensleeën – het avontuur begint in onze kennel in Moskojärvi. Nadat je onze honden hebt leren kennen en een korte introductie in het mushen, help je jouw team in te spannen en daarna is het genieten van een 10 km lange rit op je eigen slee.

Dag 3. Dinsdag, hondensledetocht – na een goed ontbijt pakken we onze bagage voor de week in de sleeën. Samen spannen we jouw hondenteam in en gaan we de wildernis in. Na 20 km bereiken we de wildernis hut. Er is hier geen stromend water of elektriciteit (dus ook geen wifi 😊). Iedereen helpt water uit het meer halen, vuur maken, koken en de honden verzorgen. Na het werk en een lekker avondmaal kunt u heerlijk ontspannen in de sauna.

Dag 4. Woensdag, Sneeuwschoenwandelen/Langlaufen - Nadat we voor de honden hebben gezorgd, is het tijd om de omgeving te verkennen. Op ski's of sneeuwschoenen dwalen we door het oerbos van het Puolva natuurreservaat en volgen we de sporen van wilde dieren zoals korhoenders, vossen en rendieren. Na een actieve dag buiten komen we terug naar onze wildernis hut, verzorgen de honden, koken het avondeten en ontspannen in de sauna.

Dag 5. Donderdag, Hondensledetocht – 's Ochtends pakken we de sleeën in, spannen de honden in en vervolgen onze reis door de Zweedse wildernis. We rijden over bevroren meren en door besneeuwde bossen richting Onkijärvi wildernis hut, ook hier hebben we geen stromend water of elektriciteit.

Dag 6. Vrijdag, ijsvissen – In het meer direct naast de hut vissen we op baars, snoek en vlagzalm. Als je geluk hebt, is er vis voor het avondeten. Knuffelen met de honden of ontspannen in de hete sauna na een koude dag op het meer en voor de laatste maal genieten van de wildernis hutten romantiek.

Dag 7. Zaterdag, hondensleeën – ons avontuur loopt langzaam ten einde. Op de terugweg naar Moskojärvi kun je opnieuw het ritme van je honden volgen terwijl we door winterwonderland glijden. Terug in Moskojärvi verzorgen we samen de honden en nadat je afscheid hebt genomen van jouw team brengen we je naar de gezellige accommodatie waar een warme douche op je wacht. Tijdens een gezamenlijk diner blikken we terug op een avontuurlijke week.

Inbegrepen:

- Transport van en naar de luchthaven/treinstation in Kiruna of Gällivare
- 3 nachten in een hut met slaapkamer, keuken, sauna en droogtoilet op onze husky farm
- 4 nachten in een wildernis hut
- Vol pension
- Thermische overal en schoenen
- Winter slaapzak voor in de wildernis hut
- Ervaren gids (Nederlands-, Engels- en Duitstalig)

